



SUCCES HEBBEN

Als ik het huis op zaterdagmorgen verlaat voor een gravelbiketoertocht op mijn mountainbike, wenst mijn vrouw mij succes. Als ik wegrijd vraag ik me af waarmee ze me eigenlijk succes wenst. Succes met het winnen van de tocht, het uitrijden of het overleven ervan? Succes is een ruim begrip. We wensen elkaar dagelijks succes met van alles. Natuurlijk is dat goed bedoeld, ook al is er geen succes te behalen. Het is een aanmoediging. In militair optreden is succes behalen wel heel relevant, hoewel we ook daar verschillende belevingen onderscheiden. Een soldaat die een gevechtscontact overleeft zal dat succesvol vinden, óók bij een nederlaag van zijn eenheid. Van de andere kant zullen hij en zijn maten balen dat ze verloren hebben. Uiteindelijk is succes verbonden met het al dan niet halen van het doel dat je voor ogen had.

Militairen zijn altijd bezig met opleiden, trainen, oefenen en plannen om succesvol te kunnen zijn op het slagveld; tweede worden is immers geen optie. Helaas is succes echter nooit te voorspellen. Het enige dat je kan doen, is de condities creëren om succesvol te kunnen zijn. Dat betekent: je optimaal voorbereiden, de juiste mentale instelling hebben, de nodige skills en drills beheersen en een goed plan hebben.

Veteranen weten als geen ander dat deze en andere randvoorwaarden essentieel zijn om überhaupt succesvol te kunnen zijn. Daarnaast spelen toeval en geluk ook een niet te onderschatten rol. Kortom 'succes hebben' is geen keuze, maar een uitkomst.

Uiteraard moeten we er alles aan doen om die uitkomst gunstig te beïnvloeden. Dat begint met voldoende financiële middelen, voldoende en de juiste mensen en natuurlijk het beste materieel. Gelukkig ziet onze regering dat inmiddels ook in en wordt daar met de recente Defensiebegroting hard aan gewerkt. Het vinden van voldoende personeel is misschien wel de grootste uitdaging. Uiteindelijk gaat het om een weerbare samenleving die is voorbereid op crises om die met succes te kunnen bedwingen.

Ik heb de toertocht uitgereden, zonder kleerscheuren, en heb onderweg deze column bedacht; succesvolle ochtend zou ik zeggen.

Hans van Griensven

Luitenant-generaal b.d.

Voorzitter nationaal Veteranen Platform