



DE VOLGENDE STAP

De voorliggende CP staat in het teken van vooruitkijken en doorgaan ('Forwärts und nicht vergessen' CP 05). Nieuwe kansen en mogelijkheden liggen altijd in de toekomst en daarbij geldt de ijzeren regel 'regeren is vooruitzien'. Dat is onverkort van toepassing op militaire operaties. Wij zijn meesters in het maken van plannen. En als we een plan hebben, gaan we door met het plannen van alternatieven, de zogenaamde eventualiteitenplannen. Immers, geen plan overleeft het eerste contact met de vijand en dan is het dus maar beter om nagedacht te hebben over de volgende stap. De vraag 'what if?' is dan ook een militair begrip. Kortom, we worden opgeleid en getraind in het vooruitkijken en veteranen hebben dat veelvuldig in de praktijk gebracht.

Maar vooruitkijken is natuurlijk niet alleen iets wat militairen doen. In het dagelijkse leven zijn we allemaal bezig met de toekomst, de volgende taak, vakantie, sportwedstrijd, huishoudelijke klus, de volgende 10 jaar Veteranenwet, et cetera. Stilstaan is achteruitgaan, we moeten ons blijven ontwikkelen en daarom is het goed om na te denken over de (nabije) toekomst. En ondanks dat dit heel logisch klinkt en voor velen dagelijkse kost is, geldt dat helaas niet voor iedereen. Bijvoorbeeld voor mensen die zijn vastgelopen en even niet meer weten in welke richting ze de volgende stap moeten zetten.

Helaas geldt dat ook voor kameraden voor wie de toekomst helemaal niet zo duidelijk is, voor wie de volgende stap alles behalve voor de hand ligt en daar zelf ook niet uitkomen. Dit kan allerlei oorzaken hebben, maar vaak is het gerelateerd aan ervaringen tijdens een missie. Daardoor kunnen ze geestelijk in de knoop komen met alle gevolgen van dien. Juist die collega's hebben een steuntje in de rug nodig. Natuurlijk kan men als veteraan altijd aankloppen voor hulp, bijvoorbeeld bij het veteranenloket, maar soms is die drempel te hoog. Gelukkig zijn er altijd kameraden die dan een luisterend oor, hand op de schouder of collegiaal advies kunnen geven. Of dat nu vanuit de nuldelijnsondersteuning gebeurt door een veteranenondersteuner, een (oud) collega of een buddy. Het is belangrijk dat we er altijd voor elkaar zijn, met name als 'de volgende stap' helemaal niet zo duidelijk is of voor de hand ligt. Juist dan moeten we op elkaar kunnen rekenen; we leave no one behind!

Hans van Griensven

Luitenant-generaal b.d.

Voorzitter nationaal Veteranen Platform